

BEWOGEN MET MALAWI



Wij zijn Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep. Samen met onze kinderen Thomas en Marije zijn wij in september 2008 voor een periode van zes jaar uitgezonden naar Malawi. We zijn daar gaan werken omdat we ons bewogen voelen met onze medemensen in zuidelijk Afrika. We voelen ons geroepen om onze gaven en talenten in te zetten om hen te dienen. Zo willen we, samen met de kerk in Malawi, iets van Gods bevrijdende liefde laten zien in woord en daad. Anneke werkt als tropenarts in Ekwendeni Mission Hospital, in het noorden van Malawi. Dit ziekenhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de Presbyteriaanse Kerk van Malawi. Martijn werkt als organisatieadviseur voor deze kerk.

Weer tijdelijk in Nederland

We zijn sinds half november in Nederland om hier de geboorte van ons derde kindje af te wachten in de buurt van goede medische zorg. Dat is nodig omdat Thomas en Marije beide (veel) te vroeg geboren werden. Gelukkig gaat het tot nu toe goed met de zwangerschap. Als alles goed blijft gaan en het kindje bij een normale termijn (in maart 2011) gezond geboren wordt, zullen we hier tot eind april 2011 zijn.

We zijn dus voor een periode van bijna een half jaar in Nederland. Dat is lang en het was dan ook niet makkelijk om zo snel na ons verlof opnieuw afscheid te nemen van onze plek in Malawi. We merkten echt dat daar ons hart ligt.

Het was bijzonder om te merken hoe dingen rondom ons vertrek naar Nederland op hun plaats vielen. Zo kwam in de weken voor het vertrek vrij onverwacht een huisarts uit Schotland om een jaar als vrijwilliger in het ziekenhuis te werken. Anneke heeft haar nog in kunnen werken en kon zo met een gerust hart het ziekenhuis achterlaten.

Voor Martijn was het lastiger. Juist de periode van ons vertrek was hectisch voor zijn projecten. Het was een turbulente overgangsfase waarin het afronden van 2010, het inwerken van nieuwe project-medewerkers en het schrijven van nieuwe plannen voor 2011 door elkaar heen liepen.

Hij blijft dan ook op afstand die projecten begeleiden. Dat is zijn hoofdtaak. Gelukkig lukt het tot nu toe

best goed om via email en telefoon de contacten te onderhouden. Hij werkt daarbij een gedeelte van de week thuis en een gedeelte op het GZB kantoor. Dat laatste is ook goed voor het aanhalen van contacten met collega's hier. En het biedt de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de GZB.

Leven in Delfgauw

We zijn erg dankbaar voor de manier waarop ervoor ons wordt gezorgd. De TFC Delft heeft een prachtig ruim huis voor ons gevonden in Delfgauw. We voelden ons er direct thuis. Verder konden we voor 10 weken de auto lenen van leden van de TFC in Oud-Beijerland die voor een periode op reis zijn in Australië.

Het is voor ons bemoedigend en inspirerend om deel te zijn van de kerkelijke gemeente in Delft en te merken hoe iedereen meeleeft. Niet alleen in Delft maar ook in Oud-Beijerland. En natuurlijk genieten we er erg van om familie en vrienden dichtbij te hebben.

Thomas gaat naar de Prins Mauritschool in Delft. Dat is zo'n 5 tot 10 minuten fietsen bij ons vandaan.



Thomas in zijn nieuwe klas

We zijn erg blij dat hij daar in groep 2 kon instromen. Thomas heeft het erg naar zijn zin op school. Hij viel met zijn neus in de boter als “Bob de Bouwer”-fan want in zijn eerste week was er gelijk een excursie naar een echte bouwmarkt en een echte bouwplaats. Wel merken we aan hem dat de overgang ook veel van hem vraagt en hij extra gevoelig is op dingen. Hij zei na twee weken dat hij toch weer snel terug naar Malawi wilde gaan, omdat hij zijn vriendjes mist en omdat hij het hier zo koud vindt.

Marije gaat twee ochtenden naar de peuterspeelzaal in hetzelfde schoolgebouw als Thomas. Ze genoot er vanaf de eerste dag van. Ze lijkt geen probleem te hebben met de overgang. Verder verheugt ze zich erg op de komst van de baby. In onze vorige nieuwsbrief vermeldden we dat tijdens ons verlof in mei een nier- en blaasafwijking bij haar is geconstateerd. De uroloog heeft ons inmiddels geadviseerd om daar preventief een kleine ingreep voor te doen. Dat zal nu waarschijnlijk in januari 2011 plaats vinden.

Anneke heeft ondertussen voor 1 dag per week een tijdelijke plek gevonden in het ziekenhuis in Zoetermeer. Ze werkt daar als arts op de kinderafdeling. Ze vindt het een leuke afleiding en een goede manier om nog weer meer ervaring op te doen.

Met de zwangerschap gaat het ook goed. Bij tijden merken we dat we het ook wel erg spannend vinden wanneer het kindje geboren zal worden. We weten niet goed hoe we een vroeggeboorte kunnen voorkomen, maar Anneke probeert het in ieder geval rustig aan te doen.

Samen volgen we een ochtend per week taallessen in Leiden. We hopen dat we zo weer een stap verder kunnen komen met het spreken van Chitumbuka. We krijgen goede feedback en ontdekken fouten in ons taalgebruik waardoor mensen ons soms – ondanks onze pogingen – toch niet helemaal juist konden begrijpen. Dat soort feedback krijg je niet makkelijk in Malawi omdat iedereen het dan al geweldig vindt als je wat kromme zinnen weet te maken.

Contactgegevens

Contactgegevens tot april 2011. Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep, Noordeindseweg 6a 2645 AL Delfgauw. Tel: 06-43888202 (Anneke), 06-43023104 (Martijn)
Email: martijnenanneke@bewogenmetmalawi.nl
Skype: mvdboog (Martijn) | anneke.snoep (Anneke)

Projecten Martijn

Martijn is in september en oktober druk bezig geweest met de taakgroepen voor het strategisch plan van de kerk om samen met hen plannen voor 2011 op te stellen. Het zijn er in totaal zo'n 20 geworden. Ik kan die niet allemaal toelichten, maar 2 dingen wil ik in deze nieuwsbrief naar voren halen. (Als u geïnteresseerd bent in de andere, kunt u mij uiteraard altijd mailen).

Volgend jaar zullen bijbelverspreiding en bijbelstudie belangrijke speerpunten zijn. We zullen ons daarbij met name richten op de jeugd. Eén van de plannen is bijvoorbeeld om samen met de Bible Society of Malawi een editie te maken van de bijbel in het Chitumbuka die we voor 3 euro kunnen verkopen, 40% goedkoper dan de goedkoopste versie nu. We moeten nog wel financiering zien te vinden om het project daadwerkelijk mogelijk te maken.

Iets waar we via de GZB wel al fondsen voor hebben gekregen is het maken van een handleiding voor bijbelstudie voor jeugdgroepen. Met die handleiding willen we vervolgens ook zo'n 2,500 jongeren gaan trainen om bijbelstudiegroepen op te zetten.



Projecten Anneke

Anneke heeft ervoor gekozen om naast haar klinische werk zich sterk te gaan maken om te zorgen dat het ziekenhuis meer mensen – en dan met nadruk ook kinderen – kan helpen om te starten met een behandeling met levensreddende medicijnen tegen AIDS. Met name was het ook goed om twee bijeenkomsten voor deze werkgroep te organiseren. Zo voelden ze zich ook meer erkend in het belang van hun werk.

In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat met



een tweedehands ziekenauto

steun van de hervormde gemeente in Oud-Beijerland een tweedehands ziekenhuisauto besteld was. Deze is inmiddels gearriveerd en in gebruik genomen. Het ziekenhuis is zeer dankbaar voor deze concrete steun. Het heeft ook een belangrijke symbolische waarde omdat in deze tijd van financiële crises ook het ziekenhuis merkt dat bijdragen uit het buitenland zienderogen teruglopen.

Rolstoel

Eind vorig jaar kregen we, als TFC, via Anneke het verzoek advies te geven over een rolstoel voor de directeur van het Primary Health Care Department van het ziekenhuis, en er eventueel een tweedehands exemplaar te regelen. Deze capabele en zeer gewaardeerde collega had bij een auto-ongeluk een dwarslaesie opgelopen. In de "rolstoel" die voor hem in Malawi gefabriceerd was, ontwikkelde hij forse rugpijn. Via leveranciers in het verpleeghuis waar Joëlle werkt, konden we op basis van de gegevens die Anneke had verzameld, een betere rolstoel selecteren. Deze hebben Martijn en Anneke na hun verlof deze zomer mee terug kunnen nemen naar Malawi. Heel bijzonder hoe daarop gereageerd werd door het echtpaar. Een citaat uit de bedankbrief:

"Grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ. Many, many thanks for your fervant prayers eversince. We are writing this letter from the bot-tum of our hearts and a deep appreciation for the spiri-tual, moral and physical support since you heard about the accident through Martijn and Anneke. They have been very handy in our family and close friends. Of late, we have received a wheel chair. This is a very special wheel chair that fits the doors of our house nicely than the ordinary wheel chairs. Words fail to express our sincere gratitude for your loving kindness towards us. May our good Lord, who knows how to bless, continue showering His blessing upon you and the rest of the committee."

Het is be-moedigend en bescha-mend tegelij-kertijd om te merken hoe het praktisch regelen van een rolstoel wordt verbonden met het geloof en de zegen van onze God. Onbegrijpelijk dat we in Nederland te vaak in staat zijn om deze dingen geheel los van elkaar te zien...



Bemoedigend

In alles wat er deze maanden gebeurd met ons als gezin voelen we ons gedragen door uw voortdurend meeleven, meegeven en meebidden. We zijn dankbaar voor hoe we hier weer even in Nederland kunnen zijn, terwijl het werk wel grotendeels doorgaat. We zien hierin ook dat ons leven en werk, en dat het leven van onze kinderen en het kindje dat wij verwachten, in Gods hand is. We verwonderen ons over Zijn liefde voor kleine mensen. We wensen jullie een kerstfeest toe waarin we stil kunnen staan bij dit wonder.



Martijn en Anneke van den Boogaart zijn vanuit de hervormde gemeenten van Delft (wijkgemeente Mattheüs) en Oud-Beijerland door de GZB uitgezonden. De GZB is één van de zendingsorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Martijn en Anneke worden ondersteund door een thuisfrontcommissie in Delft en Oud-Beijerland.

Hartelijk dank voor uw meeleven, meebidden of meegeven. Giften voor het werk van Martijn en Anneke blijven welkom op rekeningnummer 1468.25128 ten name van de Hervormde Diaconie te Delft of rekeningnummer 1381.59394 ten name van de Hervormde Zendingscommissie te Oud-Beijerland in beide gevallen onder vermelding van "Fam. Van den Boogaart – Malawi".



GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | www.gzb.nl
giften GZB: giro 28016

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij onderstaande adressen: TFC Delft: Arjan & Joëlle Gooijer, Laan van Altena 24, 2613 AJ Delft, 015-2146992, tfc-delft@bewogenmetmalawi.nl; TFC Oud-Beijerland: Arnoud van den Boogaart, Oostdijk 93, 3261 KC Oud-Beijerland, 0186 842182, tfc-obl@bewogenmetmalawi.nl