

# BEWOGEN MET MALAWI



Wij zijn Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep. Samen met onze kinderen Thomas en Marije zijn wij in september 2008 voor een periode van ruim zes jaar uitgezonden naar Malawi. We zijn daar gaan werken omdat we ons bewogen voelen met onze medemensen in zuidelijk Afrika. We voelen ons geroepen om onze gaven en talenten in te zetten om hen te dienen. Zo willen we, samen met de kerk in Malawi, iets van Gods bevrijdende liefde laten zien in woord en daad. Anneke werkt als tropenarts in Ekwendeni Mission Hospital, in het noorden van Malawi. Dit ziekenhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de Presbyteriaanse Kerk van Malawi. Martijn werkt als organisatieadviseur voor deze kerk.

## Ruth geboren

Deze nieuwsbrief veel aandacht voor de kinderen. Eén van de belangrijkste randvoorwaarden voor ons om ons werk in Malawi te kunnen doen, is dat het met het gezin goed gaat. Een mooie Malawiaanse uitdrukking is: "If the child is sick, the mother is sick too." Als een kind ziek is, zijn de ouders het ook.

De afgelopen maanden stonden voor ons bovenal in het teken van de geboorte van Ruth. Zij werd op 26 januari 2011 geboren, bijna zeven weken te vroeg. Door die vroege geboorte waren haar longen nog niet 'rijp' en had ze de eerste dagen zuurstof en ademondersteuning nodig. Ook moest ze nog leren drinken aan de borst en uit de fles. Ze heeft daarom 18 dagen in het ziekenhuis gelegen.

Natuurlijk vonden we het jammer dat ook Ruth – net als Thomas en Marije – te vroeg werd geboren. Tegelijkertijd waren we blij en dankbaar dat we in Nederland waren en ze de zorg kon krijgen die ze nodig had. Dat was in Malawi niet mogelijk geweest.

Omdat in het ziekenhuis in Delft geen plaats was, werd Ruth geboren in het ziekenhuis in Zoetermeer. Anneke had daar haar tropenopleiding gedaan en werkte daar ook de afgelopen maanden. Het was bijzonder om door oud-collega's te worden geholpen. We genoten van hun goede zorg en medeleven.

Tegelijk was het een hele intensieve tijd. Drie keer per dag naar het ziekenhuis en ondertussen Thomas en Marije naar school brengen en goede aandacht geven. Dat laatste vonden we erg belangrijk, omdat het nieuwe zusje voor hen op zich al een grote overgang was en nu lag ze ook nog in het ziekenhuis en waren papa en mama daar de hele tijd. "Wanneer zijn



jullie nou weer eens een avond thuis?" vroeg Thomas na twee weken. We waren daarom erg blij met de spontane hulp van een groep kokers en oppassers vanuit de kerk en school in Delft. Dat maakte het mogelijk om ons op de zorg voor de kinderen te concentreren.

Op zondag 13 februari mocht Ruth naar huis. Heerlijk om compleet te zijn als gezin en niet meer de hectiek van het heen en weer reizen te hebben. Gelukkig lukte het snel om thuis ook een goed patroon op te bouwen. Ruth groeit goed. Ze is heel tevreden. En we genieten allemaal erg van haar.

Op 3 april is Ruth gedoopt in de Nieuwe Kerk in Delft, op dezelfde plek als Thomas en Marije. Een bijzonder moment om te vieren dat God met Zijn trouw en liefde aan het begin staat van Ruths leven. Zo hebben we dat voortdurend ervaren en dat geven we graag door. Aan haar en aan anderen.

### Namen:

Ruth heet voluit **Ruth Inge Lusungu**. **Ruth** als verwijzing naar een inspirerende 'buitenlandse' vrouw uit de Bijbel. Met de naam **Inge** vernoemen we haar naar Annekes oma, Anneke oudste zus Inge en haar tante Ineke. Haar laatste naam **Lusungu** is een Malawiaanse naam die 'barmhartigheid' en 'ontferming' betekent. Vanuit Malawi kregen we veel leuke reacties en wordt ze nu al Lusungu genoemd.

## Marije geopereerd

Begin maart moesten we nog een keer naar het ziekenhuis. Nu voor Marije. We schreven in een eerdere nieuwsbrief al dat zij een kleine afwijking heeft aan haar urinewegen. Dat is mogelijk mede de oorzaak geweest voor haar herhaalde nierbekken-ontstekingen tijdens onze eerste periode in Malawi. Met de kleine ingreep die ze nu heeft gehad hopen de artsen dat de kans op dat soort ontstekingen een stuk kleiner zal zijn.

Marije zag zelf erg op tegen de operatie. Die was uitgesteld vanwege de geboorte van Ruth, maar daarvoor wist ze al lang vantevoren dat ze de ingreep zou krijgen. Regelmatig zei ze bij het wakker worden: "Ik vind het spannend.", "Wat dan?". "Dat ik een prik krijg..." De dag voor de ingreep vroeg ze: "Ik lig toch in Gods hand als het spannend is?". Mooi om dat vertrouwen te merken.

**"Ik lig toch in Gods hand als het spannend is?"**

Het is gelukkig erg goed gegaan. Ze was erg dapper. Ze had vantevoren verdovende 'toverzalf' op haar handen gekregen en voelde daardoor niets van het inbrengen van het infuus. Ze keek rustig toe hoe de verpleegkundige een 'poortje naar de dromen' in haar hand bracht en slaapmiddel inspoot. Na de operatie werd ze vrolijk wakker en begon gelijk ook bij haar pop een infuus in te brengen. Ze wil nu dokter worden en is vaak in de weer met haar 'stetesjkoop', 'bloeddrukker', en andere dokterspulletjes. Het is grappig om te zien hoe gedetailleerd ze dingen naspeelt: ze kan heel professioneel met haar



spuit vloeistof uit een potje optrekken en bij haar pop inspuiten.

## Thomas geniet van school

Voor ons was het belangrijk dat Thomas tijdens deze periode in Nederland ook naar school kon. In Malawi is het voor ons vaak lastig in te schatten hoe het gaat met zijn ontwikkeling ten opzichte van Nederlandse leeftijdsgenootjes, met name ook op sociaal vlak. Hij kon nu een aantal maanden meedoen in groep 2 van de Prins Mauritschool in Delft.

Hij heeft het er goed naar zijn zin en past goed in de groep. Hij moest wel wennen aan al die nieuwe kinderen (die elkaar al ruim een jaar kenden) en is in zijn klas een jonge leerling. Maar nu doet hij volop mee en het is leuk om te zien hoe enthousiast hij met klasgenootjes op het schoolplein aan het spelen is. We hebben ook regelmatig vriendjes over de vloer. Op zich hebben we dat in Malawi ook, maar we merken wel een verschil in de manier van spelen met vriendjes hier en daar. Met Nederlandse vriendjes is het veel makkelijker om fantasie-spelletjes te doen. In Ekwendeni is zijn woordenschat in Engels daar toch te beperkt voor: hoe speel je 'ridders en prinsessen' in het Engels (laat staan in het Chitumbuka)?

We zijn ons nu aan het oriënteren hoe we het straks met de scholing van Thomas verder gaan. Hij blijft in elk geval naar de lokale Engelstalige school gaan in Ekwendeni. Daarnaast willen we met hem in elk geval ook het Nederlandse pakket van de Wereldschool gaan doen. Dat schijnt voor groep 3 best veel tijd te gaan kosten, dus we moeten gaan zien hoe dat praktisch te combineren zal zijn met de gewone school.

Thomas zegt nu wel dat hij de Nederlandse school leuker vindt dan zijn school in Ekwendeni. We hopen dat hij het daar straks wel ook weer naar zijn

## Contactgegevens

Contactgegevens t/m mei 2011. Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep, Noordeindseweg 6a 2645 AL Delfgauw. Tel: 06-43888202 (Anneke), 06-43023104 (Martijn)

Contactgegevens na mei 2011 c/o Ekwendeni Mission Hospital, PO Box 19, Ekwendeni, Malawi. Tel: +265 999 125 234 (Martijn), +265 999 156 109 (Anneke).

Email: [martijnenanneke@bewogenmetmalawi.nl](mailto:martijnenanneke@bewogenmetmalawi.nl)  
Skype: [mvdboog](#) (Martijn) | [anneke.snoep](#) (Anneke)

zin krijgt. Hij heeft al een aantal keren een kaartje of mailtje gestuurd naar Wongani, een vriendje. Jammergenoeg hoorden we pas dat Wongani's vader is overgeplaatst en Wongani nu niet meer in Ekwendeni woont. Dat is alweer het vierde vriendje van Thomas dat verhuist.



## Fondswerving projecten

Martijn heeft zijn werk weer goed op kunnen pakken sinds de thuiskomst van Ruth. Hij werkt minstens een dag op het GZB kantoor en de andere dagen werkt hij thuis. Bijna dagelijks belt en mailt hij met collega's in Malawi.

Met die collega's is hij de afgelopen maanden vooral bezig geweest met het uitwerken van voorstellen voor financiering om te zorgen dat er voldoende geld is om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de verschillende beleidsplannen van de kerk. Een greep uit de onderwerpen:

- Basisonderwijs: ondersteuning van de bouw en uitbreiding van basisscholen (lokale en huizen voor onderwijzers) en de opleiding van basisschool-leraren
- Jeugdwerkgelegenheid: uitwerken van een plan om jongeren te leren hoe ze een eigen bedrijf kunnen beginnen en waar ze financiering vandaan kunnen halen. Vervolgens biedt het het plan de jongeren de gelegenheid om een relevante vakopleiding te volgen in een soort leer-werktraject.
- Bijbelstudiematerialen: met steun van de GZB willen we de komende maanden boekjes gaan maken voor bijbelstudiegroepen. Allereerst een handleiding hoe je bijbelstudie kunt doen en vervolgens een eerste boekje als leidraad bij de bestudering van een specifiek bijbelboek.
- Zondagschool: de zondagschool werkt dit jaar hard aan een nieuwe lesmethode. We willen graag voor 2012 een cursus opzetten om alle zondag-

schoolleiders te leren hoe ze dat nieuwe materiaal kunnen gebruiken om beter les te geven aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen.

- Cursussen voor ambtsdragers: we zijn bezig om te zorgen dat alle nieuwe ambtsdragers de gelegenheid krijgen om een cursus te volgen die hen voorbereidt op hun taken in pastoraat, preken, diakonaat en kerkbestuur.

Er zijn daarnaast nog veel projecten waar nog geen financiering voor is gevonden. Met name is het lastig om voldoende fondsen te vinden voor

## "Met name is het lastig om voldoende fondsen te vinden voor de echte kerkelijke projecten"

de echte kerkelijke projecten: bijbelstudietraining, nieuwe goedkopere bijbeledities, bijbelverspreiding, opleiding van ouderlingen, etc. Samen met onze TFC's en de GZB denken we na hoe we daar gemeenten in Nederland bij zouden kunnen inschakelen.

## Personeelstekort ziekenhuis

Vanuit het ziekenhuis horen we via de vervangster van Anneke af en toe hoe het gaat. We merken dat er frustraties spelen rondom het 'eeuwige' geldgebrek. Het blijft een strijd om met beperkte middelen toch goede zorg te leveren.

Het is daarbij ontzettend belangrijk dat de staf goed gemotiveerd blijft. Dat is niet vanzelfsprekend, juist ook omdat zelfs de meeste mensen in het ziekenhuis aan één baan niet voldoende hebben om rond te komen. Ze moeten altijd ook zelf hun maats en groenten verbouwen en als het kan met extra avonddiensten (in andere ziekenhuizen) en werk in de vakanties hun inkomen aanvullen. Dat vergt natuurlijk veel en betekent dat de aandacht en prioriteiten lang niet altijd bij hun baan in het ziekenhuis in Ekwendeni liggen. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds frustrerend.

Anneke gebruikt deze periode om na te denken over haar rol in het ziekenhuis: de balans tussen het directe werk met patiënten en het meer indirecte werk aan projecten voor verbetering van de zorg: medicijnvoorraden, HIV&AIDS, onderwijs, polikliniek, etc. Haar tijd en energie zijn beperkt. Waar kan



ze zich het beste voor inzetten?

Tegelijk is daarover in Nederland nadenken lastig, omdat je altijd weer wordt ingehaald door (onverwachte) gebeurtenissen in het ziekenhuis zelf. Zo blijken de afgelopen maanden de twee beste HBO-artsen te zijn vertrokken. Eén omdat hij ontevreden was over zijn salaris, de ander omdat hij de kans kreeg om aan de geneeskunde-opleiding te beginnen. Twee goede collega's die ook veel nachtdiensten deden en goed konden opereren vallen zo weg. Dan komt je idee om komende jaren extra aandacht te geven aan kwaliteitsverbetering in een ander licht te staan. We bidden daarin om wijsheid voor onszelf, maar ook voor het management van het ziekenhuis om met daadkracht nieuwe HBO-artsen te zoeken.

### In mei terug naar Malawi

De kinderartsen adviseerden ons om te wachten met terugkeren naar Malawi tot Ruth ongeveer 4 maanden oud is. Dat betekent dat we – als alles goed blijft gaan – eind mei terug zullen gaan naar Malawi. Onze tickets staan nu op 24 mei. We kijken er naar uit, ook al zullen we veel dingen missen: de contacten op het schoolplein, het meeleven in onze kerkelijke gemeente, de bezoeken van en aan familie en vrienden, de oneindige beschikbaarheid van melk, yoghurt, kaas en hagelslag, fietsen in de polder... Maar we zullen in Malawi weer genieten van de contacten met onze collega's, ons werk, de feestelijke kerkdiensten, de natuur en de vergezichten, de wandelingen in de omgeving van Ekwendeni.



GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen  
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | www.gzb.nl  
giften GZB: giro 28016

Martijn en Anneke van den Boogaart zijn vanuit de hervormde gemeenten van Delft (wijkgemeente Mattheüs) en Oud-Beijerland door de GZB uitgezonden. De GZB is één van de zendingsorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Martijn en Anneke worden ondersteund door een thuisfrontcommissie in Delft en Oud-Beijerland.

Hartelijk dank voor uw meeleven, meebidden of meegeven. Giften voor het werk van Martijn en Anneke blijven welkom op rekeningnummer 1468.25128 ten name van de Hervormde Diaconie te Delft of rekeningnummer 1381.59394 ten name van de Hervormde Zendingcommissie te Oud-Beijerland in beide gevallen onder vermelding van "Fam. Van den Boogaart – Malawi".

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u terecht bij onderstaande adressen: TFC Delft: Arjan & Joëlle Gooijer, Laan van Altena 24, 2613 AJ Delft, 015-2146992, tfc-delft@bewogenmetmalawi.nl; TFC Oud-Beijerland: Arnoud van den Boogaart, Oostdijk 93, 3261 KC Oud-Beijerland, 0186 842182, tfc-obl@bewogenmetmalawi.nl

## TFC

In deze nieuwsbrief van Martijn en Anneke leest u over hun werkzaamheden en de problemen waar zij in hun werk mee te maken hebben. De impact van hun werk zou veel groter kunnen zijn als er meer financiële middelen beschikbaar zouden zijn voor ondersteunende projecten. Meeleven is in deze dan ook belangrijk, als TFC zijn we aan het onderzoeken hoe we Martijn en Anneke hierin kunnen ondersteunen. In een volgende nieuwsbrief komen we hier op terug.



## Dank- en gebedspunten

Dank- en gebedspunten

Wilt u met ons danken dat:

- Ruth is geboren en dat het goed met haar gaat
- De operatie bij Marije goed is verlopen
- Dat Thomas het goed naar zijn zin heeft op school
- Dat het werk van Martijn en Anneke in Malawi doorgaat

Wilt u met ons bidden dat:

- Ruth goed blijft groeien en voldoende weerstand zal hebben voor het leven in Malawi
- We onze tijd in Nederland goed kunnen afronden en goed afscheid kunnen nemen
- We als gezin een goede overgang kunnen maken naar ons leven in Malawi
- Er voldoende fondsen zullen komen voor projecten in de kerk en het ziekenhuis
- Er nieuwe HBO-artsen voor het ziekenhuis gevonden worden